

# KÄMPALEK och HAJK

Den **29 september** är det återigen dags för scouternas årliga **Kämpalek**. En lekfull tävling där scouternas kunskaper, uthållighet och samarbetsförmåga sätts på prov. I år har Kämpaleken namnet Byggkampen och går av stapeln på Landehofs friluftscentrum, Landvetter. Vi från Fristad räknar naturligtvis att vara med och kämpa om segern. Från det att man går i trean (de äldsta av Spårarscouterna) får man vara med.

Vill du vara med (så klart att du vill) så anmäler du dig så snart som möjligt via vår hemsida eller via direktlänken: <https://goo.gl/forms/xAzJwAw7MS4Yso5x2>  
Vi vill ha din anmälan senast den 26 september.

Kostnaden för kämpaleken är **30 kr** och det betalas till kontant innan avfärd eller via swish 0738-39 61 39 (Anders Eriksson). Ange vad och vem det gäller.

Vi samlas kl. **08.00** för gemensam avfärd in till Landehofs friluftscentrum, Landvetter. Vi kommer att behöva hjälp med **skjuts både dit och hem**. Ange om ni kan hjälpa till i anmälan.

Det blir en avslutande samling kl. 15:00. När den är slut packar vi in oss i bilarna och åker hem till Fristad.

Vad varje scout behöver ha med sig: **Kläder** efter väder, **bra skor** att gå i, **mat** så att man klarar **hela** dagen packad i en **ryggsäck**.

Efter Kämpaleken finns för Äventyrare möjlighet att fortsätta ut till Åsengården för ett dygns **fortsatt gemenskap**. Kostnaden för hajk (och Kämpalek) är **150 kr** och betalas in enligt ovan. Bra saker att ha med sig till hajken är: Ombyte, sovsäck, liggunderlag, saker att äta med (vi ordnar kvällsmat och frukost). Vi räknar med att bryta upp på Åsengården söndagen den 30 september kl. 09:30.

Har ni ytterligare funderingar kring Kämpalek eller Hajk? Tveka i så fall inte att höra av er till era ledare eller till mig.

Var Redo!

Per Ringbo 0702-49 11 40

[per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se](mailto:per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se)