

Hej!

Nu är det full fart i alla våra grupper. Men som om det inte vore nog händer det denna månad en hel del extra saker. I detta nyhetsbrev kan du läsa en del av det. Läs mer om vad som händer i vår kyrka på vår hemsida www.fristadsmissionskyrka.se.

Nytt år = ny medlemsavgift

Jag har i nuläget inte koll på vilka av er som betalt årets medlemsavgift. Men påminner om att har du ännu inte betalt in medlemsavgiften ber jag dig göra det nu. Ni kommer inte att få något inbetalningskort. Avgiften för 2017 är 300 kr. Summan betalas lämpligen in på vårt bankgiro 819-0357 eller vårt swish 123 526 1763. Glöm inte ange att det gäller medlemsavgift och vem det gäller.

9 mars – Alla barn är lika olika

Mellan 18:00 och 21:00 kommer Mikael Nilsson, föreningsutvecklare i Equmenia Väst till oss och håller en grundutbildning i att möta unga i behov av särskilt stöd. Kursen vänder sig främst till aktiva ledare, men känner du att detta verkar intressant och vill vara med, hör av dig till mig så ordnar vi det.

18 mars – Kidz time

Vårens Kidz time äger rum i Kyrkans hus med start 15:00. Thobias från Smedentegs polkagrisar kommer och hjälper oss att tillverka egna polkagrisar. Det blir spännande. 30 kr för barn upp till 12 år. Föräldrar går in gratis. Smaskigt fika efteråt.

19 mars – Scoutgudstjänst

Söndag 10:00 är det dags för våren scoutgudstjänst. Ta med hela tjocka släkten och kom. Där passar vi bland annat på att dela ut märken till alla som närvarat under året och informera lite om sommarens scoutläger.

30 mars – Våga vara förälder

Välkommen till en föräldraföreläsning där du får praktiska råd, ny inspiration och glada skratt. 19:00 startar Alf B Svensson som är trebarnspappa, psykolog och författare sin föreläsning. Fri entré.

Innebandy på fredagar

Vi har återigen startat igång Innebandy. Det är inte för dig som vill satsa på en innebandykarriär. Men det är dig som vill röra på dig tillsammans med andra, för dig som vill spela innebandy för att det är kul. Alla åldrar är välkomna. Vi träffas i idrottshallen på Fristad folkhögskola fredagar 17:30-19:00. Välkommen att vara med, gammal som ung. Saknar du klubba, finns det att låna.

Ha en underbar dag!

Per Ringbo